

Dato 11. januar 2021
HEN



Side 1 af 2

Dansk Socialrådgiverforening
faglig handlekraft

Til Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke

Dansk Socialrådgiverforening får henvendelser fra medlemmer, der er usikre på deres situation i forhold til vaccination mod Covid-19.

En del socialrådgivere, som fx arbejder på døgntilbud til børn og voksne, har udgående opgaver, arbejder i Kriminalforsorgen mv., er i direkte kontakt med borgerne. Både på institutioner og tilbud, hvor borgerne lever, og ved besøg i borgernes egne hjem. Ydermere er en del af borgerne i en udsat livssituation, så de er i risiko for alvorlige forløb med Covid-19, og så de har sværere ved at beskytte sig mod smitte. Risikoen for at smitte videre kan derfor også være et alvorligt problem.

Dansk Socialrådgiverforening ønsker at vide, hvordan disse socialrådgivere står i forhold til vaccination.

Sundhedsstyrelsens 'Retningslinje for håndtering af vaccination mod Covid-19' opstiller en liste over prioriterede grupper til vaccination. Gruppe 4 er "Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion". Det fremgår af bilag 1, at hele denne gruppe ikke kan vaccineres i første omgang, og at der skal prioriteres ud fra, hvem der i højest grad er i risiko for smitte, og som varetager de mest kritiske funktioner. Dansk Socialrådgiverforening mener, at socialrådgivere, der har direkte kontakt til borgerne, og som arbejder i situationer, hvor både borgere og socialrådgivere er i smittefare, skal indgå i gruppe 4. Disse socialrådgivere skal indtænkes i den endelige prioritering af de forskellige personalegrupper.

Det er vanskeligt at prioritere mellem frontmedarbejderne i gruppe 4, og vi vil ikke presse socialrådgivere frem i køen på bekostning af andre personalegrupper, der måtte have endnu større risiko for smitte, og som måske arbejder med borgere, der er særsilt udsatte. Men Dansk Socialrådgiverforening og de berørte socialrådgivere er usikre på, hvor de står på listen, og vi er bekymrede for, at de bliver glemt, når den konkrete prioritering af listen skal ske. Det vil både være risikabelt og urimeligt.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at socialrådgivere, der arbejder i direkte kontakt med udsatte familier, borgere på hjemløseinstitutioner og i misbrugsbehandling, beboere på botilbud, afsonere med fodlænke etc. er særligt udsatte og bør sikres vaccination, så snart det er muligt. De bør derfor indgå i prioriteringen i gruppe 4. Vi ønsker at få oplyst, om disse grupper af socialrådgivere er indtænkt i den endelige prioritering, og hvor de står på listen. Vi ønsker også at få



oplyst, om den endelige prioritering foretages af Sundhedsstyrelsen eller andre centrale myndigheder, eller om den foretages lokalt i kommuner og regioner.

I prioriteringslisten i Sundhedsstyrelsens retningslinje indgår også en gruppe 11, der omfatter "personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner".

De fleste socialrådgivere arbejder i funktioner, hvor de ved hjemmearbejde og gode procedurer for afstand mv. på arbejdspladsen ikke kommer i tæt personkontakt med borgerne, men de arbejder alligevel i vigtige samfundsmæssige funktioner fx i jobcentre og handicapforvaltninger.

Dansk Socialrådgiverforening mener derfor, at socialrådgivere, der arbejder med sådanne kritiske funktioner, bør indtænkes i prioriteringen af gruppe 11. Vi ønsker at få oplyst, hvor de står i den endelige prioritering i denne gruppe.

Med venlig hilsen

Mads Bilstrup
Formand
Dansk Socialrådgiverforening

(Brevet sendes cc til direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og til Social- og Indenrigsminister Astrid Krag)