



BILAG NR.	09.04.A
INDSTILLING	SÆT X
REGNSKAB	<input type="checkbox"/>
BUDGET	<input type="checkbox"/>
RESOLUTION	<input type="checkbox"/>
LOVÆNDRING	<input type="checkbox"/>
ÆNDRINGSFORSLAG	<input type="checkbox"/>
VEDTÆGTSÆNDRING	<input type="checkbox"/>
UDTALELSE	<input checked="" type="checkbox"/>
ØVRIGE FORSLAG	<input type="checkbox"/>
ANDET	<input type="checkbox"/>

EMNE

Udtalelse "Fagforening – Vi forenes om faget!"

FORSLAGSSTILLER

Mødeudvalg 3

BAGGRUND**Fagforening – vi forenes om faget!**

Socialrådgivere har funktioner i alle velfærdssamfundets brudflader. Vi er der, når livet for de svageste er sværest. Det er os, der forvalter lovgivningen og skal forklare og forsvare de tilbud, der er, når udsatte søger hjælp. Derfor er vores vigtigste arbejdsredskaber de rammer, velfærdssamfundet beslutter, og derfor skal vi aktivt søge indflydelse på vilkårene for de danskere, som har brug for os.

Kun hvis DS fastholder at gå på to ben – at kæmpe for medlemmernes forhold og at være en stemme i den socialpolitiske debat – bliver vi interessante som samarbejdspartner og får vægt i kampen for bedre forhold for det sociale arbejde og dermed for vores arbejdsforhold og mulighederne for at arbejde med vores fag.

Coronakrisen har særligt for de unge, kronisk syge og de langtidsledige været kritisk og må ikke betyde, at det igen er de svageste, der kommer til at betale prisen, og at den sociale ulighed igen øges i samfundet.

Klimakrisen er global og kan i løbet af få år skabe nye flygtningestrømme.

Coronakrisen og klimakrisen må ikke betyde, at det igen er de svageste, som kommer til at betale prisen, og at den sociale ulighed igen øges i samfundet.

Social retfærdighed og bæredygtighed

Social retfærdighed og social bæredygtighed skal være i centrum i fremtidens socialpolitik. Nye løsninger skal kunne måles på, at de skaber færre sociale problemer. Vi tager udgangspunkt i socialrådgivernes professionsetik og går foran med at inddrage brugerne i politikudviklingen og med at ansætte personer på særlige vilkår samt på det sociale frikort.

Der er opgaver nok at tage fat på, f.eks.:

- Ydelseskommisionens arbejde skal betyde et opgør med fattigdomsydelserne og give et løft til de laveste ydelser. Ydelserne skaber reel fattigdom i alt for mange familier, hvor børnefattigdommen er stigende. Alt for mange kan ikke opretholde en passende bolig, men presses ud i husvildhed og hjemløshed.
- Arbejdet med hovedloven skal være et reelt opgør med silotænkningen. Det er ikke nok, at der arbejdes med en plan, hvis planen blot bliver endnu et skema for socialrådgiverne i kommunerne. Hovedloven skal være et redskab til at udfolde socialt arbejde på tværs af systemets økonomiske barrierer.
- DS skal arbejde for, at der bliver reel borgerinddragelse, både i den enkeltes sag og i udviklingen af politikken på området. Vi skal begynde med os selv: Når vi udvikler socialpolitik, skal brugernes perspektiv inddrages for at sikre, at politikken giver mening for borgerne.
- Handicapområdets placering ift. kommunerne er til diskussion. DS mener, at handicapområdet fortsat som udgangspunkt skal være placeret i kommunerne, hvor vi bedst kan sikre en helhedsorienteret indsats. Vi skal arbejde for tid til borgerinddragelse, styrket retssikkerhed og at området frisættes for de mange økonomiske bindinger.
- I DS skal vi fortsat nuancere debatten om anbringelser og arbejde på at sikre kvaliteten af anbringelser af børn og unge.
- Der er brug for nye former for vidensbaseret af det sociale arbejde. Hverken New public Management eller den sundhedsfaglige evidens-tankegang hjælper os videre i nye løsninger. Mod til at sætte det sociale arbejde frit skal komme både fra ledelse og fra faget. Vi ved, at mennesker er eksperter i eget liv og herfra kommer løsningerne. Vi skal arbejde på gennem tillidsreformen og opgør med silotænkningen, at socialrådgivernes faglighed kan komme i spil og kan udfolde sig i tillid til, at det er vores faglighed, der skaber de nødvendige forandringer med de mennesker, vi møder.

Efter mange års udsultning af det sociale område, udhuling af de sociale ydelser og en coronakrise, som i høj grad rammer socialt skævt, er det vigtigt, at DS igen fastholder og udbygger en tydelig socialpolitisk profil og sideløbende med arbejdet for medlemmernes vilkår arbejder for øget social retfærdighed.