



BERETNING 2015-2016

Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2015 og op til dette årsmøde. Vi går nu ind i seniorsektionens 26. år.

Medlemmer

For nu at begynde med det vigtigste: Seniorsektionen rummer stille og roligt flere og flere seniormedlemmer.

Tidligere bestyrelsesmedlem Aage Mogensen, som fire gange om året indhenter medlemsoplysninger fra DS har følgende tal for januar 2016: Antal medlemmer i alt 1032. Medlemmerne fordelte sig regionalt således: Nord 319, Syd 200, Øst 515.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (øst), Eva Hallgren, næstformand (nord), Jørgen Kunstmann, kasserer (øst), Anne Kirstine Thomsen (syd), Lise Madsen (øst), Benthe Stig, suppleant (syd) og Anne-Grethe Andersen suppleant (nord).

Anita fratræder efter 10 års formandskab og 11 år i bestyrelsen. Lise Madsen fratræder efter 4 års bestyrelsesarbejde. Begge fortsætter i region øst's arrangementsgruppe. Benthe Stig fratræder efter 11 års deltagelse som hhv. bestyrelsesmedlem og -suppleant. Bestyrelsen har to kandidater til bestyrelsen, nemlig Anne-Grethe Andersen (nord) og Ingerlise Jensen (øst). Begge sidder fortsat i hhv. nord's initiativgruppe og region øst's arrangementsgruppe. Og vi har også heldigvis en formandskandidat i Eva Hallgren.

Flere kandidater er velkomne, men det kræver naturligvis, at kandidaten deltager i generalforsamlingen og kan præsentere sig (jfr. vedtægternes § 3, stk. 5)

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb samt et lille ad-hoc møde i forbindelse med årsmødet for at fordele de sidste arbejdsopgaver.

Jeg vil som formand gerne sige tak til bestyrelsen for en konstruktiv og arbejdsom indsats i årets løb.

Socialrådgiverdage

Bestyrelsen deltog med 3 medlemmer betalt over seniorsektionens økonomi og 1 medlem, som selv betalte. Socialrådgiverdage var igen et meget spændende og relevant arrangement.

Faggruppeformandsmøde i DS

Anita måtte desværre i sidste øjeblik melde afbud til det årlige faggruppeformandsmøde i DS i foråret pga sygdom.

25-års jubilæum

Det var sidste år! Det resulterede i et usædvanligt festligt og godt årsmøde. Seniorsektionen havde – efter ansøgning - jo fået 20.000 kr. i ekstraordinært tilskud fra DS til fejringen. Bestyrelsen hyrede Morten Ejrnæs til eftermiddagens spændende faglige indlæg, dessert til aftensmaden og Revysterne til sjov og socialrådgiverrelevant revy lørdag aften. Hermed mente bestyrelsen at have disponeret over det velkomne tilskud. Også revysterne har eksisteret og optrådt i 25 år. Dobbelt 25 års jubilæum!

Økonomi 2015

Den balancerer pænt. Dog skal vi tilbagebetale godt 10.000 kr. til DS. Sagen er, at hvis vi bruger for meget (underskud), så modregnes det i næste års tilskud. Og bruger vi for lidt, så går overskuddet til DS. Det er svært at beregne krone til krone. Det skal for så vidt være DS velfortjent i og med, at vi er medlemmer – men selvfølgelig vil vi jo hellere bruge pengene selv på gode aktiviteter. Men netop i år fik vi 20.000 kr. i tilskud til 25-års jubilæet, og det er ikke lykkedes at bruge alle pengene, selv om vi gjorde os umage med et festligt årsmøde. Der er i år strammet op på økonomien i regionsarrangementerne. For at have ensartede regler regionerne imellem har bestyrelsen besluttet, at vores arrangementer (bortset fra årsmødet) skal finansieres med 50% DS-tilskud og 50% deltagerbetaling. Dette er lykkedes for 2015/2016. Jørgen uddyber under regnskab.

Seniorsektionens historie

Lise Madsen har overtaget Erik Lunds samling af Seniorsektionens historie. Hun har nu redigeret den og fået den lagt ind på DS' hjemmeside. En rigtig stor og relevant indsats. For jer med nysgerrigheden i behold: gå ind og kig nærmere efter. Og mange tak til Lise og DS' web-administrator Homer, og naturligvis også til Erik Lund, som har lavet alle de indledende øvelser.

Seniorsektionens folder

Anita og Lise har ajourført seniorsektionens folder, som efterfølgende er godkendt i bestyrelsen.

Medlemskontakt

Bestyrelsen har sammen med DS' medlemsregistrering vurderet, at den nuværende kontakt med seniormedlemmerne ikke er tilfredsstillende, idet regionerne nu kun sender information om ture, til de medlemmer, der allerede er på listerne eller nytilkomne. Livsvilkår kan jo med alderen ændre sig, og man kan senere i livet få lyst til samvær med andre fagfæller. Hidtil har medlemmet så selv skulle foretage noget aktivt for at komme med på listen. Det kan selvfølgelig ske via DS' hjemmeside, hvor medlemmer kan se, hvem der sidder i bestyrelse og tage kontakt derfra, men bestyrelsen får ikke sådanne kontakter, og der vil derfor fremover direkte til DS blive sendt orientering til alle medlemmer.

Foreløbig har bestyrelsen besluttet, at det er DS, som på sektionens vegne udsender en velkomstskrivelse til de nytilkomne seniormedlemmer sammen med vores lille folder. Velkomstskrivelsen er ens i alle tre regioner. Samtidig beder DS om medlemmets private e-

mailadresse, således at DS (og dermed seniorsektionens bestyrelse) har adgang til alle seniormedlemmers mailadresser.

For både seniorsektionen og DS er det en klar fordel at have medlemmerne korrekt registreret i DS-centralt og ikke kun hos de tre kontaktpersoner. Det er for både person- og pc-følsomt. Tusind tak til de tre kontaktpersoner (Anne Kirstine, syd, Aage, nord, Jørgen, øst) for jeres hidtidige indsats.

Fra 1.9.2016 vil det også være DS, der på sektionens vegne udbyder vores arrangementer til **samtlig**e seniormedlemmer i alle tre regioner (nyhedsbreve) samtidig med, at arrangementerne selvfølgelig annonceres på hjemmesiden. Dette vil muliggøre, at seniormedlemmer får en senere mulighed for at hoppe på. Bestyrelsen ser dette som en serviceudvidelse og betoner bevidstheden om, at man som seniormedlem er medlem af DS (og ikke bare af Seniorsektionen). Samtidig er det bestyrelsens strategi, at seniormedlemmerne skal vænne sig til at gå ind på hjemmesiden og se, hvad der foregår og hvornår.

Det vil naturligvis fortsat være sektionens regionale arrangementsgrupper, der planlægger og beskriver de enkelte arrangementer/nyhedsbreve og fastsætter prisen. Og det vil fortsat være den regionale kontaktperson (som nævnt Anne Kirstine, Aage og Jørgen), som modtager, registrerer og indkasserer gebyret for deltagelsen i pågældende arrangement. Kontaktpersonen afregner de enkelte arrangementer med sektionens kasserer, der holder øje med forbruget ift budgettet. Det vil fremgå, hvem der er ansvarlig(e) for det enkelte arrangement og dermed kan kontaktes for yderligere information om de enkelte ture.

Regionale arrangementer

I alle 3 regioner er der udbudt 6 arrangementer i 2015. Alle 18 arrangementer er åbne for alle seniormedlemmer. De fleste arrangementer rummer et element af både socialfaglig og kulturel karakter. Som tidligere nævnt under økonomi balancerer arrangementerne med, at deltagerne betaler ca. halvdelen af de faktiske udgifter.

De regionale arrangementer tilrettelægges af medlemmer, som synes, det er udfordrende og sjovt at sammensætte spændende programmer.

Mange tak til jer, der både gider og gør. Det er jo primært arrangementerne, som er livsnerven i seniorsektionens sociale liv.

I øvrigt henvises til de tre regionale beretninger efter denne hovedberetning.

Transportregler

De lempeligere transportregler har (endnu) ikke givet anledning til bekymring. Reglerne fremgår af DS' hjemmeside og skal ikke gentages her i detaljer.

På bestyrelsens vegne

Anita Barfod, formand

Delberetning Nord april 2015 - marts 2016.

Den 18. - 21. maj 2015 deltog ca. 60 seniormedlemmer i en tur til Anholt. Turen var arrangeret af de to dedikerede Anholt-farere Anne-Marie Assing og Inge-Lise Rauhe fra Nord. Der var rig lejlighed til at opleve Anholt og den særprægede natur samt høre om øens liv og historie. Der var deltagere fra hele landet, som efterfølgende har udtalt deres store begejstring for arrangementet og samværet med andre seniormedlemmer.

Den 23. september 2015 besøgte vi Gellerupparken i Brabrand ved Aarhus. Det store boligområde i Aarhus Vest undergår i disse år en række forandringer, som vi ved selvsyn fik set og hørt. Hvor området tidligere var noget lukket om sig selv, åbnes der nu mere op i forhold til omgivelserne. Vi besøgte det lokale museum, som er indrettet i en stor lejlighed og fik en fornemmelse af, hvordan boligerne var indrettet i midten af halvfyrdserne. Der er en mangfoldighed af kulturer i området, og det søges udnyttet på bedste vis. Vi fik en guidet tur rundt i området, som viser at være både frodig og grønt og med mange udfoldelsesmuligheder. Efter en frokost i den lokale café hørte vi om Livsværkstederne, som er et tilbud til psykisk sårbare personer, og brugerne arbejder bl.a. i caféen. Besøget sluttede med et oplæg om intentionerne bag det store boligområde samt visioner for fremtidens Gelleruppark. Flere af seniordeltagerne havde i deres yngre år arbejdet i Gellerupparken, og det gav anledning til mange faglige minder og udvekslinger.

Den 5. november 2015 besøgte vi Fængslet i Horsens, som siden 2012 har været museum og kulturhus indrettet i det tidligere Horsens Statsfængsel. Vi fik en guidet rundvisning af en tidligere indsat, der nu har et fleksjob som museumsmedhjælper. Vi fik en levende og spektakulær oplevelse af livet som indsat i det gamle fængsel. Efter en god frokost, som blev serveret i et tidligere mødelokale med møbler fra dengang, var der mulighed for selv at gå rundt på museet og ved hjælp af særlige ID kort at følge op til 10 personers dagligdag i fængslet, der være sig både anstte og indsatte. Det har bestemt ikke været nogen leg at være på Horsens Statsfængsel. Fængselskulturen var rå og brutal. At det ikke var rart for de indsatte siger sig selv, men det må heller ikke have været et rart sted at arbejde. Vi sluttede med en kop kaffe i den hyggelige café på stedet.

Den 3. december 2015 havde vi det traditionsrige julearrangement i Klostercaféen i Aarhus. Seniorkoret 'Staying Alive' underholdt i begyndelsen med deres dejlige sange. Herefter en god og traditionel julefrokost efterfulgt af den lige så traditionsrige pakkeleg, hvor det er tilladt at hugge pakker fra hinanden. Det kunne ind imellem give tumultagtige scener, når seniorerne kastede sig ud i slige kampe! Ove fra det nordjyske læste en munter historie, og der blev hygget og snakket i lange baner.

Den 7. marts 2016 besøgte vi Den Gamle By i Aarhus. Efter formiddagskaffen fik vi en guidet rundtur med fokus på den nyere del af Den Gamle By, som viser hvordan folk boede i lejligheder i 1974. Især lejligheden, der var indrettet som et kollektiv, genkaldte mange minder hos deltagerne. Det samme gjorde børnehaven på 1. sal, ligeledes fra 1974. Som noget særligt er lejlighederne indrettet med bistand fra beboere, der rent faktisk boede i

lejligheder som de viste. Vi fik en dejlig frokost i et af de gamle spisesteder, og bagefter var der mulighed for at udforske Den Gamle By på egen hånd.

Et påtænkt arrangement til Randers Regnskov i februar 2016 måtte aflyses i planlægningsfasen, da det viste sig, at det både ville blive for dyrt og for besværligt at gennemføre det.

Som sædvanlig er der de tilbagevendende frokosttræf for seniorer den sidste tirsdag i hver måned på Klostercaféen i Aarhus. Det er et uforpligtende møde, hvor der ikke skal ske tilmelding, og hvor hver især betaler for eget forbrug.

Eva Hallgren

Delberetning fra Region Syd – perioden marts 2015-marts 2016

Vi har i Region Syd i denne periode haft 6 arrangementer:

Marts 2015 Tur til Billund by

Denne tur omhandlede udviklingen fra ”fattig hedeegn til moderne by”. Vi mødtes i Billund-centret opført i 1973, hvor vi efter en kop kaffe var på en guidet rundtur i byen. Der var ikke nogen gammel bydel, men dog et bemærkelsesværdigt hus af ældre dato ”Løvehuset”, tidligere bolig for stifteren af Lego, Ole Kirk Christiansen.

Efter turen i byen så vi centret med kirke, bibliotek og en hel del kunstgenstande, inden frokosten i cafe Bonita på stedet. Efterfølgende fortalte Tove Engelbrecht os om jydepotternes historie, leven-degjort af de medbragte potter m.v. En dejlig tur til en by, der i dag er mest kendt for industri-eventyret Lego m.v.

Juni 2015 Tur til Horneland på Fyn

- det sydøstlige Fyn. Her besøgte vi billedhugger Keld Moseholm, der ejer en gammel skole med omliggende park, der danner en perfekt baggrund for alle hans imponerende skulpturer og øvrige værker. Kunstneren viste omkring og fortalte – inde som ude, og der var lejlighed for at gå på egen hånd. Vi kørte gennem det smukke landskab og nød frokosten, hvorefter vi besøgte den bemærkelsesværdige Horne kirke – ligeledes med guide. En fin og velbesøgt tur.

August 2015 Tur til Mandø med traktorbus

Fra Vester Vedsted kørte vi med traktorbus over Vadehavet til Mandø, beliggende mellem Fanø og Rømø. Vadehavet er nationalpark og blev i 2009 optaget på Unescos liste over verdens naturarv. Vejret blev en del af oplevelsen, idet vi mod sædvane kørte i vand det meste af vejen – dertil regn og blæst. Så vi var tæt på naturen og fik på den kørende rundtur på øen – efter frokost - fortalt om tilværelsen på en ø med 37 fastboende, og med turisme og landbrug som grundlag for deres eksistens. På turen besøgte vi den lille kirke med kirkegård inden vi gik til kaffe og lagkage, før hjemturen over havbunden.

Oktober 2015 Tur til Forsorgsmuseet og Naturama i Svendborg

Vi startede på det, der indtil ”vor tid” havde fungeret som fattiggård, og senest som forsorgshjem, og udgør en væsentlig del af forsorgens historie i Danmark. En særudstilling

om ”drengene fra Godhavn” var med til at gøre en forstemt over, hvad man har budt mennesker, der ikke selv havde magt over deres tilværelse.

Herefter gik vi til Naturama, hvor vi startede med en dejlig frokost, inden vi blev rundvist i de spændende omgivelser, der udgjorde en slags ”naturteater” i form af levende beskrivelse af dyr og omgivelser i form af film og lyd i stedet for udstoppede dyr etc. En dejlig dag med forskelligartede oplevelser.

Januar 2016 Nytårskur på Gram Slot

Sædvanen tro har vi i Syd valgt en nytårskur frem for et arrangement i december. I år foregik dette på Gram slot, hvor vi – ud over en dejlig frokost – blev rundvist i hovedbygningen og de omkringliggende bygninger, mens vi på levende vis fik fortalt om stedet i fortid og ikke mindst spændende i nutid, hvor der er gang i mange ting: Et økologisk landbrug på avlsgården – beliggende et stykke fra slottet, hotel-virksomhed, koncerter, messefaciliteter, cafe og en spændende lille gårdbutik med egne og andre lokales økologiske produkter.

Marts 2016 Tur til ”Tidens Samling” samt Kunstbygningen Filosoffen, Odense

”Tidens Samling” er et lille historisk museum, som har til huse i Kulturmaskinen i de tidligere Brandts fabrikker, adresse Farvergården 7, Odense C. Samlingen er bygget op omkring et antal små stuer/værelser med interiør fra hvert sit årti i 1900-tallet. Desuden er der skiftende særudstillinger, i kommende sæson om børns beklædning gennem årene. Kunstbygningen Filosoffen har skiftende udstillinger af moderne billedkunst og skulptur mm. Og der forefindes cafe med en smuk udsigt over området Munke mose ved Odense Å.

Anne Kirstine Thomsen

Delberetning Region Øst juni 2015 – marts 2016

Juni 2015 tog vi til Vestsjælland, hvor vi fra Slagelse station blev kørt videre med bus. Første stop var Skælskør Julemærkehjem, hvor vi hørte om hjemmets arbejde med børn med mistrivelsesproblemer. Skælskør er det nyeste af landets 4 julemærkehjem. Der kan være 48 børn i alderen 7-14 år. Et ophold varer 10 uger, og der er 13 mdr.s ventetid. Julemærkefonden afholder alle udgifter til børnenes ophold. Inden vi tog videre, fik vi af nogle af børnene en rundvisning på hjemmet.

Vi kørte herefter til Trelleborg Museum, hvor vi først indtog vikingemad (revelsben) på stedets cafeteria.

Så blev det tid til en guidet tur i udstillingsbygningerne og rundt på det spændende og smukke voldområde. Flere seniorer sagde ja til at medvirke som aktører og dermed levendegøre beretningerne om de gæve vikinger. Besøget sluttede i den velassorterede museumsbutik, hvorefter bussen returnerede til Slagelse. (40 tilmeldte)

I september 2015 tog vi igen uden for København – denne gang til Køge, hvor vi besøgte KØS – museet for kunst i det offentlige rum.

Vi fik først en gennemgang af Bjørn Nørgaards kartoner til dronningens gobeliner – desværre var guiden ret uvidende, men vi fik efterfølgende refunderet halvdelen af vores

betaling – men der var gode tekster til alle kartoner, så det blev alligevel en god oplevelse
Vi spiste frokost på museet og blev derefter kørt i bus til Chilgartneriet Toftegård. Det var en meget spændende rundvisning i chili- og tomatparadiset – vi lærte bl.a hvordan man tilsmager mad med chili – og for nogle blev det en ”stærk” oplevelse – der blev købt mange planter med hjem. (32 tilmeldte).

Oktober 2015 blev vi i København medfokus på Grønland.

Vi mødtes i Det Grønlandske Hus, hvor koordinator Søren Thallund og socialkonsulent Dora Kleist orienterede om det sociale arbejde og nutidens Grønland

Vi fik i husets restaurant en grønlandsk hellefiskeanretning. Derefter var tid til at købe ind i husets butik – bl.a. mandelgaven til julefrokosten.

Om eftermiddagen fortalte uddannelseskonsulent Pia Rosing Heilmann om det grønlandske uddannelsessystem og de grønlandske studerende i Danmark.

Afsluttende indlæg kom fra direktør Leise Johnsen, der berettede om de fælles visioner for de grønlandske huse i Danmark.

Arrangementet blev rundet af med opvisning i trommedans, tænding af fedtstenslampe, sang og historiefortælling ved trommesanger Lisa Qaavigaq. Lisa er født i Ummannaq/Dundas/Thule som den sidstfødte før tvangsflytningen i 1953. (60 tilmeldte)

December 2015 var vi for 3. gang til julefrokost på Holmen,

Dagen blev indledt på Nordatlantens Brygge, hvor vi blev guidet gennem udstillingen ”To stærke kvinder”, (den færøske maler Ruth Smidt og den islandske maler Jùliane Sveinsdóttir) – en rask gåtur førte os til beboerhuset, som var festligt pyntet – Den lækre julebuffet blev igen leveret af kokken på Filmskolen.

Der var oplæsning af udvalgt tekst fra Dekameron, afsyngning af sange, pakkeleg, Anitas berømte ris a la mande og en fantastisk stemning. (60 tilmeldte)

I **januar 2016** besøgte vi Københavns kommunes integrerede beskæftigelsestilbud Hotellet, der ligger på Vesterbro i en charmerende gammel ejendom med egen gårdhave. Først fortalte socialrådgiveren om sit arbejde, og derefter fortalte lederen Jannie Petersen – selv tidligere misbruger - om sig selv og om stedets tilgang til stofmisbrug mv.. Til dagligt drives hotellet både af fast personale og omkring 30 borgere, der har andre sociale problemer end arbejdsløshed. Formålet er at borgerne skal nærme sig arbejdsmarkedet – og vejen dertil er lang.

Frokosten blev indtaget på Hotellet, som tilstræber primært hjemmelavet økologisk mad. Efter en kort gåtur nåede vi frem til dagens kulturelle indslag Bakkehuset på Valby Bakke. Huset var oprindeligt en landevejskro og blev derefter sommerpensionat. I 1800 tallet blev huset købt af et af tidens fremtrædende par Kamma og Knud Lyhne Rahbek. Deres lejlighed blev samlingssted for datidens store personligheder f.eks. H. C. Andersen, brødrene Ørsted, Ingemann og Grundtvig. Den står indrettet, som da de boede der. Det er guldalder og romantik. (60 tilmeldte)

Marts 2016 var vi først i Kriminalforsorgen, hvor vi hørte om tilsyn, fodlænke, samfundstjeneste og EXIT programmet. Det var en meget informativ formiddag med meget veloplagt og -forberedt personale. Efterfølgende har vi fået tilsendt oplægsmaterialet.

Vi spadserede herefter til Parken, Danmarks nationalstadion, FCK`s hjemmebane og ramme om mange koncerter. Frokosten blev indtaget i Parkens Sky bar. Den entusiastiske guide førte os derefter rundt i huset og på stadion. Vi så spillernes omklædningsrum, blev ført ud gennem spillernes dør til den grønne plæne, og siddende i privatlogerne hørte vi muntre fortællinger om Parkens historie og arrangementer. (60 tilmeldte)

Lise Madsen