

**EMNE**

Det kan betale sig at investere i socialt arbejde – også på vc senområdet

**FORSLAGSSTILLER**

Region Nord

<b>REGNSKAB</b>	<b>VEDTÆGTSÆNDRING</b>
<b>BUDGET</b>	X <b>UDTALELSE</b>
<b>RESOLUTION</b>	<b>ØVRIGE FORSLAG</b>
<b>LOVÆNDRING</b>	<b>ANDET</b>
<b>ÆNDRINGSFORSLAG</b>	

**Det kan betale sig at investere i socialt arbejde – også på voksenområdet!**

Dansk socialrådgiverforening har igennem de seneste år haft held til at sætte fokus på, at det kan betale sig at investere i socialt arbejde på familie og beskæftigelsesområde ved brug af såkaldte investeringsmodeller samt de vejledende sagstal.

Det voksne socialområde har midlertidigt ikke haft samme udvikling.

Her er der tale om udsatte voksne (hjemløse og misbrugere) samt voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Det er med andre ord, samfundets svageste borgere. Borgere som vi fagprofessionelle har en særlig forpligtelse for, så de sikres deres rettigheder.

Dette område er igennem i sidste mange år blevet ramt af gentagne besparelser, hvilket har haft stor betydning og konsekvens for den service som udsatte voksne tilbydes. Samtidig er gruppen af udsatte voksne stigende. De kommunale indsatser udvandes grundet intensiv brug af økonomiske besparelser samtidig med at myndighedsarbejdet præges af et alt for højt sagstal.

***Foringelserne på voksenområdet har også haft konsekvenser i andre dele af forvaltningen.***

***F.eks. har den koordinerende, samarbejdsorienterede og tværfaglige indsats som kendetegner ressourcforløbsindsatsen trange kår under besparelserne. Mange udsatte voksne får derfor ikke den indsats som er bestemt via lov.***

Senest har vi oplevet flere kritiske hændelser på bosteder hvor fagligt personale har lidt fysisk og psykisk overlast. Det har medført en ny politisk aftale om sikkerheden på bosteder. Det er ikke ukendt at der lovgives om sikkerhed eller investeres i retspsykiatriske afdelinger når psykisk syge begår vold men der er ofte tale symptombehandling frem for årsagsbehandling. Det forebyggende sociale arbejde på området er fraværende bl.a. grundet den efterhånden begrænsede kapacitet samt normering.

Der er behov for at investere i voksenområdet med henblik på at forebygge flere kritiske hændelser men samtidigt vil en investering på området også gå hånd i hånd med recovery/rehabiliterings tankegangen som hersker her. Såfremt flere udsatte voksne samt personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kommer sig helt eller delvist vil de blive mindre afhængig af det offentlige system eller kunne klare sig helt uden støtte.

Det er samtidigt erfaringen at manglende eller for sen opfølgning og indsats medfører, at de udsatte voksnes tilstand forværres og at der bliver behov for langt dyre foranstaltninger end først antaget.

DS vil arbejde for at sætte fokus på at det kan betale sig at investere på voksenområdet ved brug af investeringsmodeller samt de vejledende sagstal i et tæt samarbejde med områdets tillidsrepræsentanter.

En investeringsmodel på dette område bør tage udgangspunkt i både drift og myndighed såfremt investeringen skal have den fulde menneskelige og økonomiske effekt.

HB anbefaler forslaget